

Tamara

Cursiste en ambassadeur in de regio Kortrijk-Roeselare.



"Ik moest koken voor 25 mensen.
Maar uitrekenen hoeveel ik nodig had,
lukte me niet."

Rekenen met de euro

Ik had in mijn jeugd lees- en schrijfproblemen. Ook met rekenen had ik last. Ik kreeg alle kansen van thuis uit, maar dat hielp niet. Op mijn 18de stopte ik met school. Door de jaren vergat ik veel. Toen de euro ingevoerd werd, had ik problemen om juist te betalen. Ik wist ook nooit of ik genoeg terug kreeg.

Jeugdboeken

Ik las graag jeugdboeken en kwam vaak in de bib. Daar gaven ze me het telefoonnummer van Basiseducatie. Ik schreef me in. Ik leerde er werken met de euro en volgde een rekencursus. Een jaar later startte ik ook met computerles.

Nodig in de keuken

In het begin op het werk vlotte het niet. Ik moest koken voor 25 mensen, maar uitrekenen hoeveel ik nodig had, lukte me niet. In de rekgroep leerden we met maten en gewichten werken en vermenigvuldigen. Ondertussen was ik ook gestart in de lees & schrijfgroep. Daar leerde ik o.a. de instructies beter begrijpen. Zo ging het vlotter op mijn werk en maakte ik zelfs promotie. Ondertussen volgde ik ook Frans. Dat kan ik goed gebruiken in de keuken, want daar kom ik veel Franse woorden tegen. Nu zoek ik soms naar recepten op de computer. Ik volg nu kookles in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Dat lijkt mij door de hulp van Basiseducatie.

Rijker en zelfstandiger

Ik ben rijker geworden door opnieuw te leren. Mijn leefwereld is opengegaan en ik ben zelfstandiger. Nu kan ik alleen werken in de keuken en koken voor grote groepen. Een goede raad: heb je moeite met lezen, schrijven of rekenen? Zet dan de stap. Je zal jezelf later dankbaar zijn. Het is nooit te laat om te leren.

"Ik ben rijker geworden door opnieuw te leren"