

## Ronny

*Cursist en ambassadeur in de regio Waas & Dender.*



*"Basiseducatie verrijkt mijn leven."*

### **Weinig aandacht**

Ik ben naar Basiseducatie gekomen omdat ik het moeilijk had om zonder fouten te schrijven. Dat komt omdat ik vroeger op school te weinig aandacht kreeg en daarom niet mee kon. Ik moest mijn 6e leerjaar dubbelen. Daarna kwam ik direct in het 2e middelbaar terecht omdat ik zo groot was. Toen kwam het niet meer goed. Ik stopte dus al vroeg met school.

### **Kansen op het werk**

Ik was bang om te schrijven en daarom deed ik dat zo weinig mogelijk. Daardoor kon ik het op den duur nog minder! Ik heb dan ook op mijn werk heel wat kansen gemist. Ik werk als dokwerker in de haven van Antwerpen. Ik durfde nooit meedoen aan examens voor promotie omdat ik wist dat daar veel schrijfwerk bij kwam kijken. Dat was dus niets voor mij, dacht ik. Heel jammer vind ik dat.

### **Fantastisch gevoel**

Toen leerde ik Basiseducatie kennen. Ik voelde me bij de eerste les al direct op mijn gemak. Dat was een fantastisch gevoel. Iedereen is er gelijk en voelt elkaar goed aan. In het begin durfde ik niet zo goed naar het bord komen om een oefening op te lossen. Nu ben ik trots als ik daar sta. Ik kan laten zien wat ik kan!

### **Ik schrijf nu een mail**

Ook voor mijn portemonnee is het goed dat ik beter leer schrijven. Vroeger moest ik voor alles bellen. Ik had een hele hoge telefoonrekening. Nu stuur ik al eens vlugger een sms'je of schrijf ik een mail.

### **Bewondering voor de lesgevers**

Basiseducatie heeft mijn leven verrijkt. Ik sta sterker in mijn schoenen. Ik heb ook veel bewondering voor de lesgevers. Zij hebben heel wat geduld en geven aandacht aan elke cursist.

### **Zet de stap naar Basiseducatie**

Ik heb nog veel collega's met hetzelfde probleem, maar zij durven er niet voor uitkomen. Ik sta dus zeker niet alleen. Daarom wil ik als ambassadeur op mijn werk en in mijn omgeving mensen warm maken om de stap te zetten naar Basiseducatie.